

# Kommer det att finnas tro?

*En ny vision för undervisning och växande tro*

Författare: Thomas H. Groome

Översatt av Rune Larsson

Illustrationer av Carina Tornqvist

**B**OKENS TITEL är ett Jesusord: *Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?* Är det detta som bekräftas i dagens sekularisering, frågar författaren. Det beror på oss, blir svaret. Jesus har inte bara gett oss uppdraget att sprida evangeliet till alla folk. Han har också lovat att vara med de sina alla dagar.

Boken tar sin ansats i bilden av den kristen trons försvagade ställning i västerlandet. Det följs av en utförlig beskrivning av Jesu sätt att undervisa och vad vi kan lära av honom, hans sätt att möta människor. Hur han med hela sitt liv visar det han säger med ord. Liv och ord berättar samma sak, kärlekens glädjebud.

Den tredje och mest utförliga del ägnas åt hur-frågan. Uppdraget gäller alla – den enskilde, familjen och församlingen. En växande tro behöver många samspelande växtplatser. Vidare måste tro och liv hållas samman, där tron får kasta sitt ljus över livet och livet formas av tron. Att ständigt leva i det författaren kallar: ”Från liv till tro till liv”.

Precis som det var med Jesu undervisning är det för oss: Lärande och undervisning sker i allt vi säger och gör som enskilda, som familj och som kyrka och församling. En helhetssyn, där ord och handling samverkar.

Därför uppmanar författaren till en fördjupad medvetenhet om hur exempelvis kyrkan undervisar med hela sitt liv, gemenskap och vittnesbörd, förkunnelse och liturgi, diakoni och kamp för rättvisa i samspel med den särskilt anordnade undervisningen.

Boken vänder sig till alla som i sina olika sammanhang vill leva i Jesu efterföljd. Den kan användas som inspiration och vägledning för både det praktiska, visionära och målinriktade arbetet. Det kan gälla föräldrar, barn- och ungdomsledare, församlingspedagoger och kateketer, församlingsledare, präster, pastorer eller andra intresserade.

Boktitelns allvarsamma fråga oroar, men författarens önskan med boken är att den skall få bli en hoppningivande väckarklocka och inspirationskälla för kyrkor och samfund på alla nivåer.



Mjukband

380 sidor

ISBN 978-91-7463-840-0

Förlag: Books on Demand

Cirkapris 150,-

inkl. moms, exkl. leverans

Fråga efter boken i din bokhandel  
eller i nätbokhandeln!



Thomas H. Groome är professor i teologi och religionspedagogik vid Boston College School of Theology and Ministry. Han har tidigare publicerat en rad böcker, bl a *Christian Religious Education* (1981), *Sharing Faith A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry* (1991), *Educating for Life* (1998) – i svensk översättning: *Inför resan genom livet* (andra uppl. 2007)